

Goe Gespeeld!

Heeft een missie:

Goe Gespeeld! is een netwerkorganisatie die het recht op spelen voor kinderen wil garanderen deze belangen behartigt door het informeren en in gang zetten van de relevante spelers. Anderzijds is GoeGespeeld! een herkenbare partner: niet enkel voor het beleid, maar zeker voor ouders, opvoeders en mensen die met kinderen werken. Het zijn deze mensen die speelkansen creëren en faciliteren voor alle kinderen.

Goe Gespeeld! pleit voor echt spelen: over goe spelen, zonder de “d” want spelen is ook nooit “af” of ’t is met een hoek af.

We werken aan meer en betere speelruimte voor kinderen, we vertrekken daarvoor vanuit de participatie van kinderen en dit gebeurt samen met de mensen die de grenzen van speelruimte kunnen verleggen.

En een visie:

Alle kinderen hebben recht op uitdagende speelkansen in hun buurt, zeker ook in het groen.

GoeGespeeld! wil dit realiseren aan de hand van vijf strategische doelstellingen:

- SD 1. Goe Gespeeld! stimuleert buiten spelen.
- SD 2. Goe Gespeeld! stimuleert uitdagend spelen.
- SD 3. Goe Gespeeld! stimuleert spelen in de buurt.
- SD 4. Goe Gespeeld! stimuleert spelen in het groen.
- SD 5. Goe Gespeeld! is een netwerkorganisatie.

Doet dit samen met deze partners:

Goe Gespeeld! bestaat uit een netwerk van partners: Ambrassade - ANB - Bosplus - Chirojeugd Vlaanderen - Departement Cultuur, Jeugd en Media - Gezinsbond - Gezond Leven - Goodplanet - Infopunt Publieke Ruimte - Kind en Gezin - Kind en Samenleving - Kinderrechtencommissariaat - KLJ - KSA - Multimove Sport Vlaanderen - Natuurpunt - Scouts en Gidsen Vlaanderen - Springzaad - Vlaamse Dienst Speelpleinwerk - Vlaams Instituut Gezond Leven - VVJ - VVSG

Die een gezamenlijke kijk op (buiten)spelen uitdragen:

De kijk op (buiten)spelen van Goe Gespeeld!

Spelen is wat kinderen doen

Spelen is plezier. Glimlachen of schaterlachen. Kriebels in je buik, samen giechelen of in je eentje fantaseren. Mooie herinneringen creëren: “weet je nog toen we...”.

Spelen is ontdekken en experimenteren. De kampenbouwers die weten dat een driehoek sterker is dan een vierkant. De natte voeten die leren dat één nacht vriezen niet genoeg is. De peuter die nu echt beseft dat dat zandtaartje niet lekker is. Spelen doet kinderen goed.

Alle kinderen spelen. Alle kinderen hebben het recht op meer tijd, plaats en vrijheid om te spelen. Je verstoppert achter de auto's op de parking omdat de reus je komt zoeken. Van drempel naar drempel huppelen omdat de straat lava is. Ruimte voor spelen is tijd krijgen om je eigen ding te doen.

Spelen kan wel eens vuil zijn, spelen zorgt soms voor overlast. Ruimte maken voor spelen is ook hindernissen wegwerken. Kunnen spelen zonder dat de buurman komt klagen.

Spelen is een kinderrecht

Spelen is een kinderrecht¹. Spelen is een fundamentele basis voor kinderen, geen optie of extraatje. Spelen is net zo belangrijk als eten, drinken en slapen. Het is een basisbehoefte, kinderen kunnen niet zonder spelen. Spelen is leven.

Kinderen zijn expert in spelen. Vertrouw op hun expertise om hun recht op spelen mee vorm te geven.

Alle kinderen spelen

Als er één ding is wat alle kinderen doen, ongeacht leeftijd, opvoeding, sociale situatie, taal, cultuur, beperking... dan is het spelen. Niets is zo universeel als de wens van kinderen om te spelen.

De kinderen uit het jeugdwerk of kinderen uit flats die graag een tof plein willen of op zoek zijn naar een (st)oerwoud om in te spelen. Kinderen zijn er overal, ze zijn niet allen te vinden in de jeugdbeweging, maar ook in hoge flatgebouwen, en ergens op een pleintje in de buurt. Het zijn al deze kinderen die op zoek gaan naar een (st)oerwoud om in te spelen.

De tiener in de stad die een hangplek vindt om de hoek. Het kind dat even uit de zetel komt om een vlieger op te laten.

Spelen is van alle leeftijden: zowel de baby die in het gras rolt, als de peuter die verwonderd de wereld ontdekt, als de speelvogels van +12-jaar die plezier vinden in spelen of chillen. En vaak zijn volwassenen gewoon grote kinderen.

Spelen in de buurt

De eigen buurt is voor kinderen een basis als het om spelen gaat. Een buurt die speelkansen uitstraalt. De groene speelplaats die ook na school open is voor de wijk én een school die speelkansen in de omgeving benut. Onbestemde plekken boordevol speelkansen die toegankelijk worden, waarbij de buurt mee beslist over de invulling.

Een omgeving op maat van het kind, welke leeftijd het ook heeft. Een plek klaar om te ontdekken, dichtbij voor kleinere kinderen en al wat verder weg als je groter bent. Een buurt waar speelweefsel voor speelkansen als voor een veilige doorgang zorgt.

Een woonomgeving waar kinderen zelfstandig met de fiets naar school, de jeugdbeweging, het speelpleintje, het sportveld, de cinema, muziekschool ... kunnen gaan. De straat waar van nature

¹ Artikel 31 van de rechten van het kind gaat om het recht op vrije tijd, spel en ontspanning.

rekening gehouden wordt met spelende kinderen. Een buurt waar kinderen 'haasje-over-gewijs' van hier naar daar gaan.

Spelen in het groen

In het groen zijn er oneindig veel speel- en ontwikkelingskansen, die nergens anders te vinden zijn. Spelen in de natuur is een authentieke beleving. Als het regent is het nat, als je te hard op een beestje duwt, gaat het dood. Rollen van een helling en kruipen door het gras. Het groen dat niet meer uit je broek gaat en de bosgeur die in je kleren blijft hangen.

Natuur is avontuur. In een boom klimmen en er net nog terug uit durven. Spelen in de natuur is bewegen, grenzen verleggen en je fantasie gebruiken. Kampen bouwen in een struik en dan bij elkaar iets drinken. In je eigen grijze buurt een stukje groen ontdekken en dat claimen als speelterrein. Schuilen onder de bladeren voor de onverwachte regen of ontdekken dat een steen echt ketst in het water.

Kinderen die spelen in de natuur groeien op mensen die de natuur waarderen.

Spelen is grenzen verleggen

Spelen is uitdaging aangaan en grenzen verleggen. Kinderen spelen met vallen en opstaan, met kans op een bluts en een buil. Spelen is balanceren op de grens tussen uitdagend en veilig, en die grens is voor elk kind anders.

Een voetbalmatch die eindigt in een modderpoel, "*kijk eens hoe ik van onder naar boven op de glijbaan klim*" of kattenkwaad uithalen. Het spelen dat af en toe op 't randje is en waar een oogje voor dichtgeknepen kan worden. Je helemaal kunnen uitleven, met respect voor de wereld waarin je speelt en met wie je speelt.

Ruimte maken voor spelen is ook ruimte maken om risico's te nemen. Tijd en kansen geven aan kinderen om het zelf te ontdekken en de sprong te wagen. Als het kan ook eens buiten het zicht van volwassenen.